

Jeg har et land

Tekst og musik Ernst Frost 2018

Jeg har et land, og det er tu-sind år, be-bo's af Dan og Mark og Ben-te og de
hejst et flag for li-ge kår og vist en vej for os, vi sam-men kun-ne

an-dre, og her er van-dre. Et ef-fek-ti-vi se-rings-wil-ligt

land, der hand-ler med en flok fra frem-med strand; man fla-get gem-tes væk, det må vi san-de.

2.
Jeg har et sprog, og det er tusind år
med rod i nordens edda, blødt som runde høje.
Det sprog er vort, det vore hjerter når,
når det som Julies sprog kan meningssammenføje.
En Art Director brygger på en mail,
og en boutique med fashion har nu sale.
Jeg skriver på et brev, og der er udsalg.

3.
Jeg har et folk, og det er tusind år
med blod fra vikingæt og noget fra de andre.
Derfor har vi til stadighed en vår,
så hvem kan vi i dag for vinterkulden klandre?
For folket - det er ganske sikkert os,
Suleima, Grethe, Hassan og Mads Doss.
Vi råber et hurra for vores kronprins.

4.
Jeg har en tanke, den er lige født,
og dog er den så gammel som fra Gorm den Gamle.
Hvis vi af fremmed blod er gennemblødt,
hvad kan vor grænse gøre, sprede eller samle?
Bag hegnet findes ven såvel som fjende,
så hvilken vej vi vælger dem at sende!
En ulv, et wildsvin samt de andre blandt os.

5.
Jeg har et sted, jeg ikke selv har valgt,
og dog - jeg føler inderligt, at jeg har skabt det.
Mit hjemsted her er ikke ubetalt.
På grund af ætens kampe har jeg ikke tabt det.
Hvis alle grænser svandt en skønne dag,
jeg tror, det var for mig en enkel sag,
så blev jeg boende i Danevangen.